



Jaarthema: identiek, toch uniek

Scouting is een plek waar verschillende mensen samen komen en iedereen welkom is. Zowel leiding als leden hebben allemaal een eigen achtergrond, handleiding of superkracht. We zijn blond of bruin, groot of klein, Bever of Senior, hetero, holebi of iets daartussen en dat is net wat ieder van ons uniek maakt.

Een scoutsgroep is dus enorm divers. Met het nieuwe jaarthema 'Identiek toch Uniek' willen we de nadruk leggen op gelijkheid en diversiteit. We streven ernaar een omgeving te creëren waar iedereen welkom is en de kans krijgt om zichzelf te zijn op zijn eigen unieke manier.

Identiek

Iedereen verdient dezelfde ruimte om te groeien en zich te ontplooiën. We hebben veel meer gemeenschappelijk dan we denken. Kijk eens verder dan jouw hokje. Hoe verder je kijkt, hoe meer je ziet wat je deelt met anderen en hoe meer 'wij' er ontstaat.

Wij die van buiten spelen houden,
Wij die graag op kamp gaan,
Wij die van scouting houden.

Uniek

De Toekan is een omgeving waar elk individu een plek kan vinden om zich helemaal thuis te voelen. Je kan gewoon zijn wie je bent en je moet je helemaal niet anders voordoen.

Iedereen heeft positieve en minder positieve kanten. Iedereen is ergens goed in, jij dus ook! Je hoeft helemaal niet zo streng te zijn voor jezelf! We zijn allemaal anders en vullen elkaars persoonlijkheid aan. Want stel je nu eens voor: Als iedereen hetzelfde zou zijn, dan zou de wereld toch ook maar een saaie boel zijn.

Met andere woorden: Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, bij ons kan je gewoon meedoen! Bij ons zal er steeds een plaatsje zijn voor iedereen. Je hoeft niets speciaals te kunnen of doen om bij de scouts te horen en dat vinden wij de normaalste zaak van de wereld.

De komende jaren willen we met de leiding inzetten op het wegwerken van drempels. We willen elk kind de kans geven om mee te spelen door in te zetten op de sterktes en talenten van alle leden en leiding. We streven naar spelen in een emotioneel veilige omgeving.

Onveiligheid is voor ons uit den boze: angst om er niet bij te horen,

345° FOS De Toekan
De Villa
Kerselaarlaan 2A
3360 Lovenjoel

P/A: Ignace Bleukx
Bierbeekstraat 21
3360 Korbeek-Lo

info@detoekan.be
0472/01.88.57
KBC: 734-0227786-39





uitgelachen of gepest te worden ... Dat is niet wat wij verstaan onder scouting.

Zowel binnen als buiten scouting kunnen we het verschil maken! Scouts en gidsen kunnen, als ze willen, tegen de stroom ingaan en uitgaan van andermans talenten.

We streven ernaar met openheid en respect te leren kijken naar wat er binnen en buiten onze eenheid allemaal leeft.

Identiek toch uniek, daar gaan we de komende 2 jaar voor. We hopen met dit nieuwe jaarthema inclusiviteit binnen onze eenheid meer in de kijker te zetten. Het is ontzettend belangrijk dat onze scouts een plek is waar iedereen welkom is en zichzelf kan zijn.

